

השפעת שיטות הדרכה על תפיסות וכוונת השימוש בכלים לביואינפורמטיקה /

שחק אביב

תקציר:

מזה מאות שנים משפיע המחקר הביולוגי על תחומים חשובים כגון רפואה, חקלאות ותעשיית המזון. אחד השינויים החשובים שחלו לאחרונה במחקר הביולוגי הוא התפתחות הביואינפורמטיקה. ביואינפורמטיקה הינה תחום חדש יחסית המשלב מגוון של כלים וטכניקות ממתמטיקה, מדעי המחשב וביולוגיה לצורך איסוף, שמירה, ארגון ויזואליזציה ואנליזה של נתונים ביולוגיים.

כיום הצטברה כבר כמות גדולה של נתונים ביולוגיים, המאוחסנים ברובם במאגרי מידע מרכזיים. מגוון רחב של כלים לביואינפורמטיקה פותח על-ידי גופים ציבוריים ומסחריים. אולם ביולוגים רבים טרם אימצו במלואו את השימוש בביואינפורמטיקה. הדרכה הוכרה על-ידי ביואינפורמטיקאים, כמו גם על-ידי גופים ממשלתיים כגורם חשוב לקידום תחום הביואינפורמטיקה. עם זאת, תשומת לב מועטה בלבד הוקדשה להשפעת הדרכה על הטמעת השימוש בביואינפורמטיקה בקרב ביולוגים.

במחקר זה נעשה שימוש במסגרת תיאורטית הלקוחה מתחום ההטמעה של חידושים (Diffusion of Innovations) המקובלת במחקרים העוסקים בשימוש במערכות מידע. על-פי תיאוריה זו תפישות המשתמשים את מערכת המידע משפיעות במידה רבה על כוונת השימוש בה. כוונת השימוש מנבאת במידה רבה את השימוש בפועל. המחקר בדק באמצעות ניסוי שדה את השפעתן של שתי גישות הדרכה על תפישות משתמשים וכוונת השימוש בכלים לביואינפורמטיקה. בשלב ראשון פותחו ארבעה מערכי תרגול לשני כלים לביואינפורמטיים. לכל אחד מהכלים פותחו שני מערכי הדרכה המבוססים על תיאוריות הוראה (Instructional-design theories) שונות: תיאורית "תנאי הלמידה" של Robert M. Gagne ותיאורית ה"מינימליזם" של John M. Carroll. תיאוריות אלו משקפות תפיסות שונות של האופן בו אנשים לומדים. בעוד "תנאי הלמידה" מבוססות בעיקר על ביהיוריזם ועל מודל של עיבוד אינפורמציה, "מינימליזם" מבוסס על גישות קונסטרוקטיוויסטיות ללמידה ממצאים מתחום אינטראקציה אדם-מחשב.

שני הכלים עבורם פותחו מערכי התרגול הם GeneSpringTM ו-Oligo6. כלים אלו משקפים במידת מה את המגוון של כלים בתחום הביואינפורמטיקה. הכלי הראשון משמש

